

Nieuwsbrief 5 De Vreedzame School 2021-2022

Blok 6 We zijn allemaal anders



Blok 6 | Algemeen

In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd. De kinderen gaan in dit blok aan de slag binnen eigen families en verkennen de eigen klas, de kinderen nemen interviews af en vergelijken de uitkomsten. In de oudere groepen maken de kinderen werkstukken over verschillende levensbeschouwingen.

Met de lessen, onze eigen houding en voorbeeldfunctie en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, en zichzelf durft te zijn.

Voor meer informatie over de vreedzame school kunt u kijken op: www.vreedzameschool.nl.

Blok 6



Blok 6 | We zijn allemaal anders

Doel: een open houding bij de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen.

De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.

- In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen.
- In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas.
- In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal.
- In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod.
- In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten.
- In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen.
- In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

Wonderlijk gemaakt

We zijn allemaal anders, omdat we uniek en wonderlijk gemaakt zijn door onze Schepper. Deze periode zijn we gestart met de methode 'Wonderlijk Gemaakt' (seksuele vormgeving vanuit een christelijke levensvisie). Deze methode en de inhoud van de lessen sluiten mooi aan bij het laatste blok van de Vreedzame School 'We zijn allemaal anders' en bij de grondwet van onze school in het algemeen. In de grondwet van onze school staat:

'We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt' en 'Wij zijn allemaal uniek en accepteren onze verschillen'.

Dat willen wij uitdragen als school en we zijn blij dat zowel de Vreedzame School als Wonderlijk gemaakt daarin op elkaar aansluiten. We kijken er uit om de lessen te geven en in gesprek te gaan over allerlei onderwerpen met de kinderen uit onze groep!

Nieuwsbrief 5 De Vreedzame School 2021-2022

Terugblik Actiemarkt Oekraïne

In blok 5 hebben we gewerkt over het thema 'Je steentje bijdragen'. De actiemarkt voor de Oekraïne was hier een mooie afsluiter van. Wat was het een geslaagde markt, we hebben boven verwachting veel geld opgehaald, en we hebben zoveel inzet en enthousiasme gezien. Iedereen die op wat voor manier dan ook heeft meegewerkt om deze markt tot een succes te maken: hartelijk bedankt! Er was van alles te doen: paardrijden, lammetjes knuffelen, een springkussen, kledingmarkt en ook voor de lekkere trek was er genoeg te koop: snoep, cake, wafels en zelfs hamburgers van de slager! Met elkaar hebben we meer dan 2000 euro opgehaald. Je kunt nog steeds producten meenemen en in één van de dozen stoppen op het podium in de hal van de school. De actie loopt dus nog even door. Dus ga je naar de supermarkt? Neem dan wat extra mee voor de mensen in Oekraïne. Alvast bedankt!



Blok 6 is alweer het laatste blok. Daarom is dit voorlopig ook **de laatste nieuwsbrief**. Na de zomervakantie beginnen we weer met Blok 1. Als afsluiting vertellen Ivar en Etiënne uit groep 7 iets over DVS:

Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd tijdens de lessen van de Vreedzame School?

Etiënne: "Dat iedereen uniek is". Ivar: "Ja, dat vind ik ook ja".

Wat vind je van de Vreedzame School lessen?

Etiënne: "Ik vind de binnenkomers altijd wel interessant. En de lessen zijn leuk.

Ivar: "Ik hou wel van sociale dingen. Ik hou niet van ruzies dus ik vind het fijn als je weet hoe je dat moet oplossen".

Hoe gaat het met mediëren als mediator, Etiënne?

"Door de lessen van de Vreedzame School zijn er bijna geen ruzies meer op het plein. Als er iets is, lossen kinderen het meestal zelf op. Daarom zijn wij als mediators minder nodig".

Waarom is de Vreedzame School belangrijk?

Ivar: "Je leert dat het verstandig is om de rode pet niet te gebruiken, maar juist te reageren met de gele pet. Dat is handiger, want hierdoor is er een fijnere sfeer.

Waarom merk je dat we een Vreedzame School zijn, naast de lessen?

"Je ziet dat kinderen problemen vaak samen oplossen en dan gewoon lekker doorspelen. Iedereen wordt erbij betrokken om het samen op te lossen".